

Μάιος 1964

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Εν ονόματι της ίδιας της ζωής που υπάρχει πάνω στη γη, της ευτυχίας όλων των ανθρώπων και κατά συνέπεια της δικής μας, εν ονόματι της Νέας Γενιάς, της δικής μας γενιάς και εκείνης των παιδιών μας, εν ονόματι της λογικής και της προόδου, εν ονόματι πάντων της μνήμης του μεγαλομάρτυρος και Μαραθωνομάχου της ειρήνης Γρ. Λαμπράκη καλούμαστε όλοι μας στον τόπο που διδάσκει το πώς ο Λαός μας υπερασπίζεται τα ιδανικά του, στον τόπο που εδώ και ένα χρόνο ο Γρ. Λαμπράκης ύψωνε το λάβαρο της ειρήνης, στον τόπο που τοποθετούσε ευλαβικά λίγα λουλούδια και το σήμα του πυρηνικού αφοπλισμού, σύμβολα ενός φωτεινού αύριο χωρίς δάκρυα και πολέμους.

Καλούμαστε όλοι μας στις 17 Μαΐου στον Τύμβο του Μαραθώνα. Καλούμαστε να κάνουμε τα βήματα του Γρ. Λαμπράκη. Καλούμαστε να διαλαλήσουμε ακόμα μια φορά στα πέρατα ολόκληρου του κόσμου, πως το μεγαλύτερο ιδανικό της Ελληνικής Νεολαίας παραμένει η Ειρήνη.

Διότι Ειρήνη για την Νεολαία δεν θα πει μόνον άσβεστο πόθο προς δημιουργία, πραγματοποιημένων ονείρων που τρέφει κάθε νέος, θα πει και κάτι άλλο, κάτι πιο απλό, πιο χειροπιαστό, θα πει σόα σπίτια, θα πει πόλεις όρθιες και σχολειά στημένα, θα πει χωράφια καλλιεργημένα, θα πει όχι άλλες Χιροσίμες, όχι άλλα Ναγκασάκι, θα πει τελειωμό της φτώχειας, της ανεργίας, της υποασασχόλησης, της μετανάστευσης.

Να, λοιπόν, γιατί όλοι μας πρέπει να είμαστε παρόντες στις 17 του Μάη στον Τύμβο του Μαραθώνα, όπου μαζί μας θα ξαναπερπατήσει ο Γρ. Λαμπράκης. Ο Λαμπράκης ζει, φωνάζει όλη η Νεολαία. Και η νεολαία θα πάει στο παγκόσμιο ραντεβού της ειρήνης στο Μαραθώνα.

Η νεολαία είναι και πρέπει να είναι με την ειρήνη, διότι επιθυμεί να ζει μέσα σε μια κοινωνία όπου βασιλεύει η ειρήνη, η εργασία, η ελευθερία, η ισότης, η αδερφοσύνη και η ευτυχία όλων των ανθρώπων.

Όλοι μας θα πρέπει να το θεωρήσουμε ως τιμή μας να βρεθούμε στη φάλαγγα που φωτεινός οδηγός της θα είναι ο μάρτυρας της ειρήνης. Ο Λαμπράκης έζησε και πέθανε για την ειρήνη. Η μνήμη του θα μείνει αθάνατη. Ο σπόρος που έσπειρε με τα λόγια και με τα έργα του και πότισε με το άλικο αίμα του θα καρπίσει. Θα δώσει πλούσια σοδειά στις 17 Μαΐου στον τύμβο του Μαραθώνα. Γιατί, όπως έγραφε και ο Μπαλζάκ, «απ' όλες τις σπορές που ρίχνονται στη γη το αίμα των ηρώων δίνει την πιο πλούσια σοδειά».

Εμπρός, λοιπόν, νέοι και νέες της Λαμίας για το μεγάλο ραντεβού, όπου η χαρά, οι κιθάρες, τα ακορντεόν και τα τραγούδια, τα ποιήματα και τα χιλιάδες πλακάτ θα διαλαλούν το μεγάλο ιδανικό του Παγκόσμιου αυτού ραντεβού.

ΥΠΕΡΑΣΤΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΖΩΗ

ΟΙ

ΛΑΜΠΡΑΚΗΔΕΣ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ

**ΑΣΚΙ 1051.01.00026
ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΛΗΟΤΑΚΗ**

ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΕΙΡΗΝΗΣ

- ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΡΗΝΗ ΧΩΡΙΣ ΑΦΟΠΛΙΣΜΟ
- ΕΝ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΕ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ
-
- ΔΕΝ ΦΤΑΝΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗΣ
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΣ ΥΠΕΡ ΑΥΤΗΣ
- ΣΧΟΛΙΑ, ΟΧΙ ΟΠΛΑ - ΑΙΘΟΥΣΕΣ, ΟΧΙ ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ
- ΣΠΙΤΙΑ, ΣΧΟΛΕΙΑ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΟΧΙ ΑΤΟΜΙΚΑ ΟΠΛΑ
- ΠΟΛΕΜΟΣ ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ = ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ
- ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ
- ΤΙΠΟΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ - ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ
- ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ
ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
- ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΖΩΗ
- ΟΧΙ ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
- ΟΧΙ ΑΛΛΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ. ΕΙΡΗΝΗ - ΕΥΗΜΕΡΙΑ
- ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ - ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
- ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ
ΕΝΑΣΚΟΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ
- Η ΕΙΡΗΝΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΕΤΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ - Ο ΠΟΛΕΜΟΣ
ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ
- ΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΙΝΑΙ ΒΑΡΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ
ΣΙΔΕΡΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ.

ΑΣΚΙ 1051.01.00034
ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΛΗΟΤΑΚΗ

ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ

- Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΑ ΝΙΚΗΣΕΙ.
- ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΕΝΟΤΗΤΑ - ΑΜΝΗΣΤΙΑ.
- ΔΕΝ ΠΕΡΝΑ Ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ - ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
- ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΝΙΚΑΜΕ.
- ΚΑΤΩ Η ΑΠΟΛΥΤΑΡΧΙΑ, Η ΞΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ, ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ.
- Η ΓΕΝΙΑ ΤΩΝ ΛΑΜΠΡΑΚΗΔΩΝ ΠΡΟΧΩΡΕΙ.
- ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.
- ΜΟΝΟ ΜΕ ΜΑΖΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΛΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ.
- ΟΙ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΦΘΙΣΤΙΔΑΣ ΞΕΡΟΥΝ ΟΤΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΠΑΛΗ ΘΑ ΓΛΙΤΩΣΟΥΝ ΤΟΝ ΜΟΧΘΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΠΑΓΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ.
- ΔΑΣ 114 - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ.
- ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΟΙ ΠΟΡΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΩΝ.
- ΛΑΜΙΩΤΕΣ ΑΓΡΥΠΝΕΙΤΕ - ΕΝΩΘΕΙΤΕ - ΠΑΛΑΙΨΤΕ.
- ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΓΩΝΙΣΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΜΟΝ.
- ΤΗ ΜΑΧΗ ΑΥΤΗ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΤΗΝ ΚΕΡΔΙΣΕΙ Ο ΛΑΟΣ.
- ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ - ΑΜΝΗΣΤΙΑ.
- ΟΙ ΝΕΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΑΙΜΑ.
- ΟΧΙ ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
- ΝΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ - ΤΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ - ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 15-30%.
- ΟΧΙ ΑΛΛΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ - ΖΗΤΩ Η ΕΙΡΗΝΗ - ΖΗΤΩ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.
- ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΦΤΩΧΟΙ. ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ.
- ΑΓΩΝΙΣΘΕΙΤΕ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ.
- ΑΘΑΝΑΤΟΣ Ο ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ.
- ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΑΙΜΑ - ΕΙΡΗΝΗ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.
- ΚΑΘΕ ΝΕΟΣ ΚΑΙ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ.
- ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ - ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
- ΝΑ ΔΙΑΛΥΘΟΥΝ ΟΙ ΦΑΣΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ.
- ΔΕΝ ΠΕΡΝΑ Ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ.
- Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΡΟΥΜΕΛΗ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΦΡΑΓΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΣΙΣΜΟΥ.
- ΕΝΩΜΕΝΑ ΤΑ ΝΙΑ ΤΑ ΝΙΚΟΥΝ - 114

- Ο ΛΑΟΣ ΕΝΩΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΙΒΑΛΕΙ ΤΗ ΘΕΛΗΣΗ ΤΟΥ.
- Η ΧΙΟΝΟΣΤΙΒΑΔΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ ΝΑ ΛΙΩΣΕΙ.
- ΟΜΑΛΟΤΗΤΑ - ΕΙΡΗΝΗ. ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΔΕΣΜΩΤΕΣ.
- Ο ΛΑΟΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΑΝΕΧΘΕΙ ΝΑ ΥΠΟΔΟΥΛΩΘΕΙ.
- ΔΕΝ ΘΑ ΑΝΕΧΘΕΙ ΝΕΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ.
- ΟΧΙ ΠΛΕΟΝ ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΑ ΣΤΑ ΚΑΤΤΝΟΧΩΡΙΑ.

ΑΣΚΙ 1051.01.00034
ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΛΗΟΤΑΚΗ